

Suriye ile Türkiye stratejik işbirliği antlaşması imzalandı. Antlaşmanın içeriği yeterince bilinmiyor ve zaten bu tür antlaşmalar hiç bir zaman tam olarak açıklanmazlar. Devlet sırrıdır!

Karşılıklı vize muafiyeti gibi görünen maddelerin dışında görünmeyen maddeler için şunlar belirtilebilir:

Türkiye, PKK'nin eylemci kadrosunun dağıtılabilmesi için Suriye'den yardım bekliyor.

Suriye yaklaşık 400 bin Kürde kimlik vermiyor. Bunlar Suriye'de ya turist kimliğiyle ya da tümüyle kimliksiz olarak yaşıyorlar. Çalışmaları, çocuklarını okula göndermeleri, ev bulmaları; kısacası her şeyleri bir sorun...

Yapılan tahminlere göre PKK bünyesinde 1500 kadar Suriyeli Kürt var. Bu Kürtler haklı olarak Suriye'ye dönmek istemiyorlar. Türkiye'dekinden bile daha kötü koşullarda üstelik de kimliksiz olarak yaşayacakları bir ülkeye neden dönmek istesinler?

Birkaç hafta önce basında, Beşar Esad'ın "PKK'deki Suriyeli Kürtlerin hepsi Türkçe öğrenmiş ve Türkiye'ye gitmek istiyorlar" haberi çıkmıştı. Haber doğru mudur bilinmez ama gerçekçi bir talep...

Türkiye de olabildiğince daha az PKK gerillasını almak istiyor ve bu nedenle de Suriye'ye bastırıyor: Kürtlerin vatandaşlık haklarını ver!

Ne günlere kaldık! Türkiye, Suriye'den Kürtlerin en doğal hakkını, vatandaşlık hakkını tanımasını istiyor.

Suriye de bunu istemiyor. Kendince haksız değil... Bu 1500 kişi Suriye'ye gelirse ve artık silahlı mücadele içinde bulunmasalar bile ülkedeki Kürtlerin haklarını bu kez silahsız yollardan savunmaya başlayacaklardır.

O Suriye ki, Kürtlerin dillerini yasaklamaya çalışıyor, eğitim görmelerine engeller çıkarıyor, bazı bölgelerde taşınamaz mallarına el koyuyor ve bütün bunları Araplaştırma adına yapıyor.

Türkiye'de yıllardan beri Türkleşen Kürdün sorunu olmazdı... Suriye'de de Araplaşan Kürdün sorunu olmayacak...

Türkiye zoraki de olsa artık bu politikadan vazgeçti.

Suriye ise bu politikaya açık olarak başlayalı uzun bir süre geçmedi.

Türkiye yönetimlerinin Kürtlere bütün haklarını tanımaları söz konusu değil... Ellerinden gelen her türlü yavaşlamayı, konuyu saptırmayı deneyecekler. Bu konuda Suriye ile ittifak yapmaları kaçınılmaz...

Bundan kısa süre önce kimliği bizde saklı bir arkadaş yazısında, Mihrac Ural'ın Ankara'ya gittiğinden söz etmişti. Eğer doğruysa muhtemelen Suriye'nin verdiği diplomatik kimlikle gitmiştir.

İki ülke arasında stratejik işbirliği antlaşması imzalandığına göre, artık Muhabarat elemanı olarak da Ankara'ya gidebilir. MİT'in belki kendisinden isteyecekleri de olacaktır.

MİT-MUHABARAT-MİHRAC ya da kısaca 3M...

Doğrusu güzel uydu...