

Esad son açıklamasında “Suriye’de Kürt sorunu yoktur” dedi ve burada durdu, cümlenin ikinci yarısını söylemedi: “terör sorunu var” diye eklemesi gerekirdi. Bu belirlemeden hareketle Kürt sorununa bakışta Esad ile Türkiye’nin tutumu arasında fark görmeyenler bence yanılıyor. Sayısını bilmek zor olmakla birlikte Türkiye’de çok sayıda Kürt seçimde AKP’ye oy veriyor. Hatta “ülkenin en büyük Kürt partisi AKP’dir” bile denilebilir. HDP’nin Türklerden gelenle birlikte toplam ne kadar oy aldığı ortada. Suriye’de ise böyle bir durum yoktur. Arap Kuşağı oluşturmak için arazilerine el konulan Kürtler, vatandaşlıktan çıkarılan Kürtler Esad’a sempatiyle bakmazlar.

Türkiye YPG konusunda Esad ile işbirliği yapar mı sorusuna gerçekçi cevap ancak “zor” olabilir. İki nedenle zor:

Birincisi; Esad ve Suriye yönetimi Rusya Federasyonu’na bağlı olduğuna göre, konu Rusya ile konuşulur, anlaşılırsa o da Esad’a ne yapması gerektiğini söyler. Efendisi dururken Esad ile konuşmak zaman kaybıdır. Zaten konuşsanız bile Esad ne yapması gerektiğini efendisine soracak, onay alırsa yapacaktır. Bu durumda dolambaçlı yola gerek yoktur.

İkincisi; YPG’nin bulunduğu alanda ABD askerleri de bulunuyor. Bu nedenle Türkiye ABD ile YPG’yi ayırmak için başarısız da olsa çabılıyor. ABD YPG’ye açık destek verdiği sürece ne Türkiye, ne de Rusya bu örgüte karşı harekete geçemez. Afrin’de durum farklıydı, orası Rusya Federasyonu’nun en azından hava sahası olarak denetimindeydi. Rusya hava sahasını savaş uçakları için açtı ve Türkiye de kolayca Afrin’e girebildi. Aynısını YPG’nin şimdi bulunduğu ülkenin doğusundaki alan için tekrarlamak mümkün değildir.

Bu nedenle Türkiye, şimdiye kadar yaptığı gibi YPG ile ABD’yi ayırmak için çabasını sürdürecektir. Türkiye ile Suriye’nin –Rusya’nın onayıyla- YPG’ye karşı ortak harekete geçmesi ancak ABD’nin alandan çekilmesiyle mümkündür.

YPG önemli bir askeri güç olmasına karşılık Türkiye karşısında fazlasıyla zayıftır. Afrin’de bunu yeterince gördük, direnmenin anlamsız olduğunu kısa sürede anlayıp alanı boşalttılar.

İran da Türkiye gibi Suriye’de Kürtlerin şu veya bu şekilde statü elde etmesine karşıdır. Bölgenin bu iki büyük devletine karşı ancak başka bir büyük gücün himayesinde varlığını sürdürebilirsiniz. Bu da bir süreden beri ABD’dir. Benzerini Suriye yapıyor. İslam Devleti askerleri karşısında bozgun yaşayan Suriye ordusu ancak Rusya’nın hava, İran ve Lübnan Hizbullah’ının asker desteğiyle ayakta kalabiliyor.

Esad’ın YPG’ye yönelik “ABD ile neden savaşmıyorsunuz?” sözünü dikkate almak gerekmez. ABD emperyalist de Rusya sosyalist mi?

YPG ile Suriye yönetimi bugüne kadar defalarca görüştüler ama anlaşamadılar. Suriye ülkedeki Kürtlerin herhangi bir şekilde statü kazanmasını istemiyor. Sadece “gel bana katıl” diyor.

Türkiye de “silahını bırak, devlete teslim ol, barış olsun” diyor, hem de yıllardan beri...

Bu savaş daha çooooook sürer...