

Gelişmeler inkar kabul etmez biçimde göstermeye başlayınca Türkiye'nin alt emperyalist bir ülke olduğundan daha fazla söz edilmeye başlandı. Sosyalistlerin önemli bölümü halen kabul etmemek için direniyor ama hayat her geçen gün bu direnci kıracaktır.

Türkiye'nin 1990 sonrasındaki konumunda yaşanan değişimi gözlemeyip ülkenin hala "emperyalizmin maşası" olduğu konusunda ısrarcı iseniz, bu konumdan alt emperyalizm belirlemesine geçmeniz zordur. Zordur ama hayat da fena zorluyor.

İlhan Uzgel Gazete Duvar'daki bugünkü yazısında Türkiye'nin tipik bir alt emperyalist ülke olduğunu belirtmiş.

<https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/06/29/turkiyenin-emperyalizmle-imtihani/>

Konuyla ilgili olarak 2000 yılında **Alt Emperyalizm ve Türkiye** adlı kitabım yayınlanmıştı. Burada alt emperyalizmin ilk aşaması, dağılan SSCB'nin alanında Rusya Federasyonu ile etkinlik yarışı anlatılıyordu.

Bu kitapta Türkiye'nin alt emperyalist yükselişinin kitle desteği bulacağını da belirtmiştim ve

byle de olmaktadır.

Trkiye bir Őeyler elde etmekle birlikte bu yariŐı kaybetti.

Bu kitabı

www.enginekinerkitaplar.blogspot.com adresinden indirebilirsiniz.

Ardından alt emperyalizmin ikinci aŐaması geldi: 2002 sonrasında Trkiye esas olarak OrtadoĐu'ya aŐılmaya baŐladı. Irak, Suriye, Libya, Somali ilk sayılabilecek lkelerdir. Trkiye yoĐun olarak Afrika'ya girdi. Afrika'da yatırım yapan lkeler arasında Ćin aŐık ara nde iken bunu Brezilya, Gney Afrika (zaten buradadır), Hindistan ve Trkiye izliyor.

Alt emperyalizmin ikinci aŐamasını da geąen yıl yayınlanan **Kresel İą SavaŐ ve Trkiye** kitabında anlatmıŐım.

Bir lkede nemli deĐiŐiklikler yapmak iąin mcadele ediyorsanız, nce o lkedeki deĐiŐimi grmeniz gerekir.

BaŐka trl hiąbir Őansınız yoktur.

