

Ulkemizde 1969dan beri devrimci kamuoyu bulunmuyor. Devrimci kamuoylari var.

"Devrimci kamuoyu diyor ki", "devrimci kamuoyu şunu talep ediyor" gibi cümleleri arada bir duyarız. Bunların herhangi bir gerçekliği bulunmuyor. 1969 yılından beri bu ülkede tek değil, sayısı dönemlere göre değişmekle birlikte, birden fazla devrimci kamuoyu bulunuyor.

1969'da ülkede en az iki devrimci kamuoyu vardı: sosyalist devrimi savunanlar ve Milli Demokratik Devrimi savunanlar. Bu iki kamuoyu önemli olayları birbirinden farklı değerlendirirdi. O kadar ki, birisinin yanlış gördüğü, ötekine göre genellikle doğru olurdu.

Sonra kamuoyu sayısı üçe çıktı: TİP, MDD'ciler ve Aydınlikçılar. Sonra sayı daha da arttı.

1975 sonrasında sayısı bilinemeyecek kadar fazla devrimci kamuoyu vardı. Neredeyse herkesin kendi devrimci kamuoyu bulunuyordu denilebilir. Gruplaşmalar dikkate alındığında ve bu temelde tasnif yapıldığında bile kamuoyu sayısı hayli fazlaydı. Bu dönem, aynı zamanda, devrimci kamuoylari arasında silahlı çatışmaya kadar varan çelişkilerin eksik olmadığı bir dönemdir. Örneğin Devrimci Yol ile Kurtuluş, TKP ile Halkın Kurtuluşu aynı kamuoyu içinde düşünülemezdi.

Bugüne gelirsek: Devrimci kamuoylari sayısı, 1970'li yıllardaki kadar çok olmamakla birlikte yine de fazladır. En az on belki de yirmi tane devrimci kamuoyundan söz edilebilir. Bunların bazıları birbirine yakınken, bazıları iyice uzaktır. Birisinin ne söylediği ötekini ilgilendirmez, genellikle duymaz, duysa da ciddiye almaz.

Dolayısıyla "kurbağa gökyüzünü kuyunun ağzı kadar sanır" örneğinde olduğu gibi, kişinin içinde bulunduğu kamuoyunu, devrimci hareketin geneli olarak görmemesi gerekir. Çok sayıda devrimci kamuoyu var ve bunların herhangi bir konudaki ortak değerlendirmesi neredeyse yok. Ancak çok genelde anlaşabiliyorlar, bunun ötesinde herkesin kendi değerlendirmesi bulunuyor.

Şu ya da bu kişi bu kamuoyunun bir ya da birbirine yakın birkaç grubuna aittir.

İşin gerçeği böyle...

Devrimci kamuoyu denilen, bunun ötesinde değildir.