

□

Kendilere "Acilciler" örgüt üyesi(!) sıfatını yakıştıran, esasında Acilciler örgütü ile hiçbir ilişkileri bulunmayan ve kelimenin gerçek anlamıyla tam bir suç örgütü olduklarını ortaya çıkarttığımız çete'nin feryatları devam ediyor. Suç örgütü çete'nin başı Mihrac Ural 'dır Ulaşabildiği tüm adreslere yazıyor, yalvarırcasına destek bekliyor. Bir kaç tane çapulcudan başka destekleyeni bulunmuyor.

M.Ural ve çetesinin işlediği cürümleri duymayan kalmadı. Bu düzenbazların siyasi hiçbir yönleri bulunmuyor. İşledikleri ve işlemeye devam ettikleri suçlarının mahiyeti tamamen kriminaldir. Adi suç mahiyetindedir. Olmayan bir örgüt isminin arkasına saklanarak bu isim altında ticari faaliyet yürüterek mal mülk ve sermaye birikimi yaratmak peşindedirler.Hayatında bir gün olsun çalışmamış olan çete reisının yazlık-kışlık evleri, iki çocuğu ve karısının altında son model jipler ve tapulu arazilerinin kaynağı nedir? Bu kadar zenginliğin altında bir damla alın teri varmı? Bu degirmenin suyu nereden geliyor? Kaynağı nedir? Hangi degerler üzerine yaratıldı bu servet? Bunlar yazıldıkca, kız kardeşi de dahil hep birlikte neden uluyorlar. Nasıl kazandılar bu serveti? Kimlerin kan parasıyla elde ettiler? Bunlar sorulmayacak mı? Siyasi bir örgüt içersinde böyle kepezelikler olur mu? Hangı siyasi hareketin yöneticisi böyle bir kepezelige muhatap olmuştur? Siyasi bir örgüt içersinde bu ve benzeri rezilliklere tahammül eden devrimci varmıdır? Karagümrük çetesinin reisi bile yer yer " vatan-millet sakarya" nutukları atarak memleket millet adına çalıştığını(!) söylemiyor mu? Çakıcı aynı şeyi yapmıyor mu? Sedat Peker bunlardan farklı mı? Yakayı ele verdiklerinde ne diyorlar? Hep bir ağızdan Milliyetçi-muhafazakar ve vatansever olduklarını haykırmıyorlar mı? Atılan nutuklara bakarak mı karar vereceğiz yoksa yaptıklarıyla mı değerlendireceğiz.Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı'ya ne diyeceğiz? Mihrac Ural'ın bunlardan farkı ne? Gerçekten de aralarındaki farkı nasıl tespit edeceğiz? Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı kaç devrimciyi katletti? Kaç devrimcinin öldürülmesi için emir verdi? Kaç devrimciyi kaçırarak işkence etti? Kaç kişinin başına silah dayayarak borç seneti imzalattı? Ve kaç kişiyi kaybetti? Mihrac Ural'ın yaptıklarıyla bunlar arasında ne fark var? Mihrac Ural kaç devrimciyi öldürdü? Kaç

tanesine ölüm tehditleri altında " sadakat yeminleri" ettirdi? Kaç kişiyi kaçırdı? Kaç kişinin elinde parasını alarak kaybetti? Çatlı'lar, Sedat Peker'ler,Çakıcı'lar, Nuriş'ler bu pislikleri yaparken yanlarında kimler vardı? Arkalarındaki karanlık güçler kimdi? Kriminal suç örgütleri kendilerini nasıl isimlendirirse isimlendirsınler,hepsinin ortak özelliği, bileşenlerinin tıpa tıp aynı olmasıdır. Cek-senet tahsilatçıları,kadın pazarlayıcılar,ihale yolsuzluklarının mudaimi sabıkalılar ve çoğu zamanda "ithalat-ihracat"işleriyle iştigal eden tüccar bozuntuları değil mi? Bunların hepsi üç aşağı beş yukarı ikiz kardeş gibi birbirlerine benzemezler mi? Mihrac Ural ile bunlar arasındaki farklılık nedir?Sırtlarını dayadıkları güç odakları farklı mı? Yönelindikleri "hedef kitle" farklı mı?Birilerinin sağcı,(!)milliyetçi, digerinin solcu(!) devrimci olduğunu iddia etmesi ne kadar innadırıcı olabilir? İddiaları amaçlarını farklılaştırıyor mu? İzledikleri yol, uyguladıkları taktik ve varmak istedikleri hedefin farklı olduğunu kim söyleyebilir? Örnekleğim suç örgütlerinin çete reislerini karşılaştırın, besledikleri elemanların özelliklerini araştırınız fark olmadığını göçreceksiniz.Çatlı'ların ve Çakıcı'ların "Milliyetçilige söz söyletmem" teranesiyle Mihrac Ural ve suç örgütü çetesi'nin "Acilci" söylemleri arasında şaşkırtıcı bir benzerlik yok mudur? Peker'in,Nuriş kardeşlerin,Çatlı ve Çakıcıların "milliyetçi"yız yollu söylemlerine kaç tane akıllı başında milliyetçi sahip çıkıyor? Mihrac Ural'ın Acilciyiz(!) sahtekarlığına kaç tane Acilci inanıyor ve sahipleniyor?

Bunlar 12 eylül çeteleridir. Ortak özellikleri eskiden siyasetin içerisinde bulunmuş olmalarıdır. "Vatanı kurtaramadık bari kendimizi kurtaralım" diyenlerdir. Amaçları para, eylemleri kuralsızlık ve tüm değerlere ihanettir.12 eylül faşizmi'nin yol verdiği siyaset cambazlarıdır. Eylül öncesi Çeteleri'nin bile çignemek istemedikleri feodal ahlak kurallarını hiçe sayan ahlaksızlardır. Bunlar Kenan Evren çeteleridir. Eski dönem çeteleri doğrudan siyasetle uğraşmaz;Kumarhane işletir,sigara kaçakçılığı vb şeylerle işlerini kotarmaya çalışırken,.eylül sonrası durum tamamen farklı bir zemine kaydırıldı.Kendiliginden değil, bilinçli bir planın parçası olarak kaydırıldı.Eskilerin yerini dolduran yeniler, siyasetin pezevenkleri oldular. Sağ'dan yada sol'dan hiç farketmiyor. Söylemleri farklı olsada eylemleri ikiz kardeş gibi birbirlerine benziyor.

Mihrac Ural ve Çetesi,yazdığımız herşeyi inkar(!)ediyor. Akıllarınca ne yazdıysak tersyüz ederek bizlere saldırıyor. Bu taktikler bilinmektedir.Suçları sabittir. "Demokrasinin beşiği" Anavatan Suriye'de olmalarına rağmen zifiri karanlığın ortasında kaldılar. Diken üstünde duruyorlar ve ürkek bir tilki duyarlılığında tetikte bekliyorlar. Her sese kulak kabartıyorlar ve sesin geldiği yöne dönerek topluca uluyorlar. Tüm suç örgütlerinde olduğu gibi,Mihrac Ural suç örgütü üyeleride birbirlerine karşı tam bir güvensizlik içerisinde ve herbiri digerinin açığını kolluyor, birbirleri

aleyhinde not tutuyorlar. "..ben bunu bir köşeye yazdım yavrum..." diye herbiri digesine diş biliyor.Dogaldır. Bütün çetelerin kendilerine has korunma yöntemleri mutlaka bulunuyor. Mihraç çetesinin de böyle bir yöntemi olduğu anlaşılıyor. Şu an itibarıyla bizi ilgilendirmiyor. Bekleyeceğiz... Birbirlerine düştükleri zaman, söylediklerimizin ne kadar haklı olduğunu hep birlikte göreceğiz.Bunları yeni yaşamıyoruz. 1982 ayrılığında yaşadık.1987 ayrılığında tekrar yaşadık. Her iki ayrılıkta da, ayrılığın başını çekenlere nasıl saldırıldığını/ saldırtıldığını gördük. Sonra ne oldu peki? Küfredenlerin özür dilediklerini,küfrettirenlere tavır aldıklarını yaşamadık mı?

THKP-C Acilciler örgütümüz kurumsal olarak tarihsel misyonunu çoktan tamamlamıştır. Acilciler örgütü yoktur. Acilciler vardır. Acilciler'in ismini kullanarak "örgüt" olduklarını idda eden 7-8 kişilik soytarı sürüsünden teşekkül "suc örgütü"nü Acilcilerle hiçbir ilişkisi yoktur. Acilciler,kendi içlerinden çıkan "suç örgütü"nü işlediği "cürüm"leri yazıyor. İhaneti sabit olanları kusmak için yazıyor. Kusmak ve tarihini temizlemek için yazıyor. Acilciler'in tarihi Acilciler tarafından yazılır, suç örgütünün işlediği adli "vaka"larla Acilcilerin hiçbir ortaklığı bulunmuyor. Söylediğimiz herşeyin altında imzamız var. Sabit delilleri ve yaşayan yüzlerce tanığı var. M.Ural adlı çete başı'nın el yazısı belgeleri elimizde.

".....kervan yürüyor"...