

Yazar değilim Yazanım Yani bir çeşit arzuhalci. Yazarlık ciddi bir iştir. Arzuhalciliğimin yanında iyi bir kitap okuruyum. Arzuhalciliğe de solun zibidileri, tasfiyecileri, ahlaksızları dönepleri, hainleri ve katilleri yüzünden başladım. Bu tür insanlar ile aşağı yukarı 25 senedir oturur kalkmam ciddiye almam. Her alanda da yüzlerine tükürürüm. Mihraç Ural ve benzerlerinin başka yapıların içinde olmadığını sadece sizde mi var sanıyorsunuz. Böyle düşünenler varsa uyansın.

Mihraçlar ölmez. Çünkü mihraç ve benzerleri özel tezgâhların ürünüdür. Devrim ve sosyalizm mücadelesine yürüyen bütün örgütlerin içerisinde bu tür insanlar özellikle özel kuvvetlerce ekilmiştir. Bunları zamanı geldikçe yazacağım.

Beğenin beğenmeyin: Yalçın küçük bunları yazıyor.

Sosyalistler bu tarihle de yüzleşecekler, hesaplaşacaklar. Karpışacağız. Hiç merak etmeyin Hasan balcı gibi devrim ve sosyalizm mücadelesine gönül vermiş emek vermiş insanların sayısı hiç de az değildir.

Araştıran soruşturan ve yahut beni tanıyanlar bunu iyi bilirler. Belirgin özelliğimdir. Sakat insanı etrafımda tutmam salları atarım Çürüten, çürütür, Onun için çürüten tarafı budamak lazım.

Devrimci katilinin onlarca dönüm arazisi var. Yani kendine sözde devrimciyim diyen Devrimcilerin katili bir ağa var karşımızda. Tek başına bu mülkün üzerine çöreklenmiş. Devrimcilerin ortak mülkü üzerinden sefahat içinde. Bu malın mülkün de nasıl edinildiği ortada. Arkadaşlar yazıyorlar.”Bu tarihin tanıkları, aktörleri”

Bizler sıradan insanlarız mülk edinme derdine hiç düşmedik tam aksine elimizdekini kime yetiştirir kimin derdine çare oluruzu mesele ettik. Bir ömrü böyle tükettik. Avrupa’daki insanları ve onların emeklerini küçümseyenler onların bizlerin gönlündeki yeri şu nedenle bilmezler: Eğer bu coğrafyada devrim ve sosyalizm mücadelesi diye bir derdi bırakıp gidip çek senet ve her türlü pis işin kuyruğuna takılıp gittin isen bunları anlayamazsın. Bulduğun coğrafyanın erkine karşı domaldın ise de bunu anlayamazsın. Elinde metre arşın arşın mülk ölçer orayı alayım burayı alayım mülküne mülk katayım dersin de bunu anlayamazsın.

KİŞİSEL OLARAK HAYDAR YILMAZIN BİR KOMİSYON KURALIM ONLAR KARAR VERSİN FİKRİNE KATILMIYORUM. BENİM FİKRİM HERTÜRLÜ PİSLİĞİ BİLİNEREN BİR KİŞİYİ MEŞRU ZEMİNLER DE AKLAMAK, BOKLAMAK YERİNE İRADİ BİR SÜREC OLUŞTURUP BURAYA EL KOYMAKTIR. EN DAR ANLAMI İLE BİLE OLSA ÖRGÜT OLMAKTIR, GÜÇ OLMAKTIR. BU TARİHİN EN ÖNEMLİ AKTÖRÜ ALİ SÖNMEZİN TANIKLIĞI ALINMALIDIR.

TARİHSEL HESAPLAŞMANIN YÖNTEMİ İRADİ SÜRECİ OLUŞTUMAKTAN GEÇER.

Mihrac Ural denilen soytarının birçok suçu olabilir.

Benim onun kalemini kırıdığım dosyası: Devrimcilerin katili oluşudur. Bunun affı, temyizi özeleştirisi de yoktur.

Dolayısı ile önerdiğiniz Bir araya gelelim tarihi konuşalım zemine uygun birisi değilim.

Benim açımdan onun kalemi kırılmıştır. Ali çakmaklının sorumluluğu bana ait diyen ve çetesine de adeta bu cinayeti savunduran bir kişi için kalem kırılmıştır. Onu aklayanların da kalemini kırarım.

Bu katil devrimcilerin arasında sözde teorik gevezelikler ederek yer bulmaya çabılıyor. Kürtlere yağ çekiyor.

Bu zibidiyi teorik olarak ciddiye alan onunla ortak kültürümüz. Ve ereğimiz Devrim ve sosyalizm mücadelemiz tarihimiz ile ilgili polemik yapmaya yeltenenlerinde kalemini kırarım.

Bu tür zibidiler değil sosyalistlerin, İnsanların arasına bile Salı verilemeyecek kadar kalitesiz, ahlaksız kimselerdir.

Ben meseleyi tamamı ile sınıfsal açıdan yani sosyalistlerin tarihlerine saygısı ve sahiplenmesi açısından ele alıyorum. Tarih kirletiliyorsa el birliği ile temizleriz. Bu acilin ve yahu da başka bir örgütlenmenin de bireysel sorunu değildir. Bu hepimizin ortak mülkü ve tarihidir.

Devrimcilik yüksek bir değerdir. O kadar yüksektir ki herkes oraya çıkamaz. Çıktım zanneden zibidilerin de başı döner aşağı düşerler.

Bunu anlamak için komün olmak lazım. Komün olmayanlar bunu anlayamazlar.

Tarihsel belgeler karşısında devrimcilerin katilleri

Devrimcileri önünde sanıktırlar.

Bunlara yataklık, yalakalık edenler de sanıktır.

Tarih önünde başkalarının kurduđu “egemenlerin” oyunların sanki halkların demokratik mücadelesi sonucu bir kazanımı imiş gibi sunan ve kitleleri bunun arkasına takan her fırsatta sosyalistleri düşman eden etnik milliyetçiliđe dayalı Kürtçülük ,türkücülük yapanlar Halkları sermayenin egemenliğine peşkeş çekenler de birgün halklara hesap verecektir.

Devrimcilik teslim olmamaktır. Teslim olmayı maharetmiş gibi gösterenlerde birgün hesap vereceklerdir.